

## Vredeskapel in Schinnen



De kapel voor O.L. Vrouw, Koningin van de Vrede ('Vredeskapel'), ligt op een ruim 25 meter hoge heuvel aan de rand van de bebouwde kom van Schinnen. De parochiekerk, die in de oude dorpskern staat, ligt op ongeveer 200 meter van de kapel.

De familie Reinaerts schonk het bos tegenover hun woning in een kosteloze 'eeuwigdurende' pacht. De aanleg van het Mariapark werd deels gesubsidieerd uit de werkverschaffing, waartoe de deken van Schinnen Jos Packbier minister Romme had weten te bewegen. Een uit natuurstenen en beton vervaardigde twee meter brede trap van 88 treden leidt naar de kapel.



Zij is in 1939 opgetrokken uit baksteen naar ontwerp van M. Tummers uit Heerlen. De ramen hebben moderne figuratieve voorstellingen uit het leven van Maria naar een ontwerp van Gène Eggen en uitgevoerd door Giel Meens. In september 1999 werden de kapel en het Mariapark tot een rijksmonument van jongere bouwkunst verklaard.

In de voorgevel bevindt zich de toegang tot de kapel die gesloten wordt door een smeedijzeren poort. Links en rechts bevonden zich tot omstreeks 1989 plaquettes met twee chronogrammen die allebei het jaartal 1939 weergeven: 'In festo sanCti Joseph VoVIIt Me tUtoqUe posUIIt Joseph paCkbier DeCanUs sChInnensIs) ('Op het feest van St. Jozef heeft Jozef Packbier, deken van Schinnen, mij gewijd en voorzichtig geplaatst') en 'Dignare regIna paCIs enIXe tUerI sChInnenses hILares gratosqUe teMpLI hUIUs benefaCtores'

('Verwaardig u, koningin van de vrede, de blijde en dienstbare Schinnense weldoeners van deze kapel met kracht te beschermen').

De gedenkstenen zijn in 1989 vernieuwd. Het beeld en het altaar van O.L. Vrouw zijn geschonken door de 19 parochies en drie rectoraten van het toenmalige dekenaat Schinnen. In het altaar zijn dan ook de namen van de deelnemende parochies aangebracht.



Het beeld (178 cm) van Louis Ramakers uit Geleen stelt Maria voor met het gekroonde kind op haar schoot. In de rechterhand draagt het kind de vredespalm, met de linker maakt het een zegenend gebaar. Het initiatief tot het aanleggen van een Mariapark werd in 1938



genomen door deken Packbier. Hij liet zich bij het ontwerp van de kapel inspireren door een Mariakapel in Kerkrade. Hij betrok vervolgens alle geestelijken van zijn dekenaat bij deze onderneming. De wijding door bisschop Lemmens vond plaats op 16 juli 1939. Op deze dag vond ook de toewijding van het dekenaat aan Maria plaats. Hierbij waren enkele duizenden mensen aanwezig. In het eerste jaar werden er diverse bedevaarten naar de kapel ondernomen.

In 2014 bestaat deze Mariakapel 75 jaar. In verband met dit jubileum jaar worden enkele bijzondere vieringen gehouden. De eerste vond plaats op zondag 4 mei, de jaarlijkse opening van de meimaand, een viering opgeluisterd door fanfare St. Caecilia.



Op zondag 22 juni zal om 10.00 uur de jaarlijkse viering op processiezondag gehouden worden aan deze kapel met medewerking van Schutterij St. Sebastianus, fanfare St. Caecilia, koor Per Cantare en de eerste communicanten.

Op zaterdag 5 juli vindt een viering plaats met medewerking van Per Cantare en het kinderkoor. Het is de afsluiting van het schooljaar. Deze dienst begint om 19.00 uur.

Op Vredesdag 21 september zal om 15.00 uur een gebedsdienst worden gehouden met medewerking van het Gertrudiskoer uit Amstenrade.