

PAROCHIEBLAD ST. DIONYSIUS SCHINNEN



Deken J. Honings Tel. 4431292
Email: dekenhonings@gmail.com
Kapelaan B. Gorissen Tel. 443 1796
Spreekuur van 13.00-14.00 uur en
van 19.30-20.00 uur
Email: bengorissen@home.nl
Parochiekantoor dinsdag en vrijdag
van 10.00 - 12.00 uur Tel. 443 1796

Website: www.parochieschinnen.nl



parochiedionysiuschinnen.nl

KvK.-nr. 749 17 943

Kerkdiensten van zondag 5 – 26 april 2020/5



Goede Week en Pasen

Met *Palmzondag* begint de Goede Week. We gedenken de laatste week van Jezus' leven op aarde. Met *Palmzondag* werd Hij als een koning toegezwaaid met palmtakken. De palmtakken die op deze dag gezegend worden herinneren hieraan en de groene takken verwijzen al naar het leven dat blijft.

Op *Witte Donderdag* stelde Jezus de eucharistie in. In de tekenen van brood en wijn wil Hij onder ons aanwezig blijven en net zoals brood en wijn gedeeld worden, is deze dag een appèl ook ons leven met elkaar te delen. Op *Goede Vrijdag* geeft Jezus zijn leven voor alle mensen. Dat leek het einde, maar met

Pasen wordt Hij uit de dood opgewekt en leeft Hij voor altijd bij God. Ook al kunnen we al deze momenten niet samen vieren in de kerk: toch blijft ons geloof en de hoop dat ondanks alle ellende, ziekte, zelfs ondanks de dood toch het leven het laatste woord zoals Jezus' verrijzenis uit de dood ons laat zien. En dat vieren we met *Pasen*.

Zondag 5 april Palmzondag

Best. H. Mis voor alle coronapatiënten, voor alle ouderen en gehandicapten die nu zijn afgesloten van de buitenwereld, voor alle zorgverleners

Best. Jaardienst voor Jeanny Peters - Stevens

Gest. H. Mis voor Leo en Wies Meens – Schils en voor overleden familieleden

Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart

Zondag 12 april Hoogfeest van Pasen

Best. H. Mis voor alle coronapatiënten, voor alle ouderen en gehandicapten die nu zijn afgesloten van de buitenwereld, voor alle zorgverleners

Best. H. Mis voor Sonja Weusten – Bex en alle overleden familieleden, vrienden en bekenden en overleden bewoners van De Beemden

Best. Zeswekdienst voor Jeanne Otten – Houben tevens voor Zef Otten, kleinkinderen Tim en Fanny en overleden familieleden

Best. H. Mis voor Jacques Sijstermans

Gest. H. Mis voor oud-deken Jan Keulen

Zondag 19 april Beloken Pasen

Best. H. Mis voor alle coronapatiënten, voor alle ouderen en gehandicapten die nu afgesloten zijn van de buitenwereld, voor alle zorgverleners

Best. Jaardienst voor Math en Dina Stevens – Nijsten en overleden familieleden

Gest. Jaardienst voor ouders Kees - van den Hurk en overleden familieleden

Zondag 26 april Derde Zondag van Pasen

Best. H. Mis voor alle coronapatiënten, voor alle ouderen en gehandicapten die nu afgesloten zijn van de buitenwereld, voor alle zorgverleners
Best. Jaardienst voor Jan Palmen en kleindochter Mariska
Gest. Jaardienst voor ouders en grootouders Gielen - Spée
Gest. Jaardienst voor echtelieden Wiel en Mien Limpens – Otten

*De mistintenties waarvoor wegens het vervallen van diensten niet gebeden is, zullen naar een later tijdstip verplaatst worden in overleg met degenen die de intenties hebben opgegeven.
Voor de diensten die digitaal opgenomen worden de komende zondagen kunnen ook intenties opgegeven worden.*

De H. Dionysiuskerk is gedurende de periode dat er geen zondagsmissen zijn i.v.m. de Corona-crisis, op zondag open voor stil gebed tussen 10.00 en 12.00 uur. Mochten er vanaf 5 april live-uitzendingen zijn dan is de kerk open van 11.00 – 12.00 uur. Het is de bedoeling dat mensen niet bij elkaar gaan zitten maar afstand bewaren, dat mensen elkaar niet opzoeken en met elkaar gaan praten.

Het is puur bedoeld om onze gebedshuizen juist in deze situatie open te houden voor eenieder die bij God troost en kracht wil zoeken, om een kaars aan te steken of om gewoon even stil te zijn. Op **Palmzondag, 5 april** kunt u ook een gezegende palmtak mee naar huis nemen. De bezinningsdag van de gemeente Beekdaelen die voor deze dag gepland stond gaat niet door.

H. Mis via de regionale zender ZO-NWS kanaal 41 en internet (onder voorbehoud omdat op het moment van schrijven dit nog niet helemaal zeker is)

ZO-NWS zal vanaf zondag 5 april de eucharistieviering live uitzenden vanuit onze kerk. De aanvang is om 10.00 uur. Deze dienst is ook op een later tijdstip te volgen via internet. Zie voor de link de website van de omroep <https://www.loo-tv.nl> of de website van de parochie www.parochieschinnen.nl

In verband met deze live-uitzending is de kerk pas daarna open voor stil gebed van 11.00 – 12.00 uur.

Vieringen in de Goede Week zijn te volgen op de landelijke en regionale tv:

Goede Vrijdag: om 15.00 uur Kruisweg met onze bisschop Mgr. Harrie Smeets bij de KRO op NPO2

Paaszaterdag: om 23.15 uur live uitzending van de Paaswake vanuit de Munsterkerk in Roermond met onze hulpbisschop Mgr. Everard de Jong bij de KRO op NPO 2

1^e Paasdag: om 11.00 uur live uitzending van de viering van Pasen vanuit de Munsterkerk in Roermond door onze bisschop Mgr. Harrie Smeets bij de KRO op NPO2 en bij L1

In deze crisistijd reikt de bisschoppenconferentie ons het volgende gebed aan:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
 vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermmer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

ALLERLEI VIERINGEN AFGELAST

De onlangs afgekondigde overheidsmaatregelen waarin samenkomsten worden opgeschort tot minimaal 1 juni hebben ook voor onze parochies verregaande consequenties. Eerste heilige Communie, heilig Vormsel en doopvieringen zullen we daarom allemaal moeten uitstellen. Tegelijk beseffen we dat een dergelijk besluit niet een week tevoren genomen kan worden. In verband met de voorbereidingen op deze feesten is een tijdige beslissing wenselijk en die ligt er nu. Omdat het voor iedereen in Nederland een onzekere tijd is, zetten we het geheel dus als het ware in de spreekwoordelijke ijskast.

De voorbereidingen op communie en vormsel zijn na het sluiten van de scholen online voortgezet waardoor die voorbereiding voor een groot deel is afgerond. We kunnen dus in de toekomst op vrij korte termijn besluiten om een communieviering/vormselviering te houden.

Doopsels kunnen, zoals nu ook gebruikelijk, later opnieuw worden afgesproken.

We vinden het uiteraard zeer jammer voor de kinderen die zo toeleefden naar deze bijzondere gebeurtenissen.

Tegen al deze kids kunnen we maar één ding zeggen: Wij vinden het héél jammer maar we gaan er zeker op een later tijdstip een net zo mooie viering van maken!

We hopen en bidden dat we juist nu als gelovige mensen, nu er allerlei offers van ons worden gevraagd, kracht mogen putten uit ons geloof.

Dat de heilige Geest ons de kracht mag geven om al die moeilijke beslissingen te kunnen accepteren.

Juist Communie, Vormsel en Doopsel zijn van die vieringen waarin we voelen dat God door Jezus héél dicht bij ons komt.

Als we eraan denken dat we dit nu alleen een tijdje moeten opschuiven, kunnen we toch ook al verbonden zijn met de inhoud van al die vieringen: God wil het leven met ons delen door Jezus. In deze vastentijd waarin we denken aan het zware kruis dat Hij voor ons heeft gedragen, mag ons dat helpen om zelf ook door te zetten, niet op te geven, en vooruit te zien: dit gaat voorbij, we blijven met hoop vooruit kijken!

God laat ons, zijn mensen, nooit alleen. We zullen even door de zure appel heen moeten bijten maar daarna komt zeker een periode waarin we met des te meer vreugde alsnog de hierboven genoemde feestelijke vieringen kunnen houden.

Uitvaartdiensten kunnen wel gehouden worden in kleine kring van 30 personen met in achtneming van de richtlijnen om afstand te houden. In deze diensten zal dus geen koor aanwezig zijn en zal ook de communie niet worden uitgereikt.

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE

Dinsdag 10 maart

Monumentenwacht inspecteert de kerk en constateert een lek in het vernieuwde vieringtorentje. De firma Verkoelen is meteen ter plekke om een en ander spoedig te herstellen. Boven de gewelven moeten nog uit veiligheidsoverwegingen nog leuninggen gemaakt worden langs de diverse looppaden.

We ontvangen het bericht dat zondag dhr. Jo Crousen in het ziekenhuis in Geleen is overleden. Vanwege het coronavirus zal de uitvaartplechtigheid pas later plaatsvinden, nadat hij in stilte is gecremeerd. Jo is 82 jaar geworden.

In het crematorium in Geleen gaat kapelaan voor in de afscheidsdienst voor Lei van den Camp. Hij is de laatste van zijn generatie en zijn enige neef Jean van den Camp gedenkt zijn oom die geboren en getogen was in Bingelrade.

Woensdag 11 maart

Bisschop Harrie Smeets is vandaag op de pastorie waar hij een voor een geestelijken van het dekenaat ontvangt voor een persoonlijk gesprek. Kapelaan bezoekt een zieke in de parochie en feliciteert aan de Sachariasstraat mevr. Zautsen – Cals met haar 84^e verjaardag.

Donderdag 12 maart

Het coronavirus grijpt steeds meer om zich heen en daardoor kondigt het kabinet ingrijpende maatregelen aan zoals het verbieden van bijeenkomsten van meer dan honderd mensen. Daarom wordt het besluit genomen om in het weekend de diensten in de parochies van het cluster te laten vervallen dit weekend en het volgend weekend.

Vrijdag 13 maart

Vandaag brengen we diverse personen op de hoogte van het besluit om de diensten in de weekenden te laten vervallen.

Zaterdag 14 maart

In Nagelbeek wensen we het echtpaar Knubben – Marx van harte proficiat met hun gouden huwelijksjubileum.

Omdat door het coronavirus er in het weekend geen diensten in de kerk zijn, wordt vanmiddag in een lege parochiekerk de eucharistieviering van de derde zondag in de veertigdagentijd opgenomen die via internet, via YouTube te bekijken en te beluisteren valt. Ook L1 is aanwezig om dit initiatief op te nemen in het nieuws te vermelden. Ook de komende weekenden zal de dienst van de zondag opgenomen worden. Zie voor de link op www.parochieschinnen.nl

Zondag 15 maart

Slechts enkele personen kwamen voor de mis om 10.00 uur en wisten nog niet dat deze vanwege de coronacrisis voorlopig niet plaats vindt. De kerk blijft wel open op zondag van 10.00 – 12.00 uur. Op het einde van de middag wordt door het kabinet het sociale leven stilgelegd. Alle scholen sluiten evenals alle eet- en drinkgelegenheden, sportclubs en sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden.

Maandag 16 maart

Vandaag komen allerlei afzeggingen binnen van bijeenkomsten, vergaderingen en vieringen. Ook bijeenkomsten met communicanten en hun ouders gaan voorlopig niet door. Kapelaan werkt aan een alternatieve inzameling voor de Vastenactie.

Dinsdag 17 maart

Vanwege de coronacrisis is de ochtendmis vanmorgen voorlopig de laatste in de week. Ook vandaag is er nog veel werk te doen voor de komende Vastenactie.

Woensdag 18 maart

Vandaag wordt bekend gemaakt dat tot en met Tweede Paasdag geen vieringen in de kerk gehouden worden in verband met de coronacrisis. Vanavond luiden een kwartier de klokken als teken van hoop en bemoediging in deze aparte tijden.

Vrijdag 20 maart

Op afstand wensen we mevr. Haselier – Gerards proficiat met haar 81^e verjaardag. Kapelaan werkt aan de dienst van de vierde zondag van de veertigdagentijd die morgenvroeg wordt

opgenomen in de kerk. Verder is er werk aan het parochieblad.

Zaterdag 21 maart

Vanmorgen wordt de H. Mis opgenomen in de kerk, die via internet te zien is. We horen het verhaal van de blindgeborene die door Jezus uit zijn isolement wordt bevrijd. De blinde ziet meer dan hij ooit zag en meer dan er te zien is, en de zieners blijven blind voor het ware licht. Zij blijven aan hun eigen gelijk, hun eigen bekrompen blik vasthouden.

Mag dit verhaal van vandaag voor ons een oproep zijn om onze ogen open te houden mee te leven met alles wat om ons heen gebeurt. De coronacrisis is zo'n uitdaging om in ons broze bestaan rekening met elkaar te houden en elkaar niet in gevaar te brengen.

Afgelopen week is in het Zuyderlandziekenhuis in Geleen Herman Grubben overleden. Hij is 87 jaar geworden en in besloten kring gecremeerd.

Zondag 22 maart

Deze morgen is de kerk open en komen enkele personen een kaarsje aansteken en in stilte bidden.

Maandag 23 maart

Vandaag feliciteren we onze koster Jan Knarren met zijn 82^e verjaardag. Helaas moet dat via de telefoon. Ook wensen we mevr. Houtvast aan de Dorpsstraat proficiat met haar 87^e verjaardag. Op het parochiekantoor wordt vanmorgen gewerkt aan tekstboekjes die eigenlijk bedoeld waren voor de Goede Week, maar nu toch klaar gemaakt worden en volgend jaar gebruikt kunnen worden. Vanmiddag is er weer werk op het parochiekantoor. Nu worden de Vastenzakjes afgeteld met een begeleidende brief.

Dinsdag 24 maart

De Vastenzakjes met bijbehorende brief worden vanaf vandaag door vrijwilligers bij de mensen thuis bezorgd. Vanwege de coronacrisis wordt gevraagd om zelf het vastenzakje op een van de aangegeven adressen in de bus te doen. We hopen zo toch nog iets te kunnen betekenen voor mensen die ook een toekomst willen opbouwen, maar daar te weinig middelen voor hebben.

Donderdag 26 maart

Vele telefoontjes vandaag in verband met de intenties van de missen voor de komende tijd. Intenties kunnen opgenomen worden in de diensten die via internet worden uitgezonden of naar een later tijdstip verplaatst worden. Verder wensen we per telefoon drie jarigen proficiat: dhr Zautsen aan de Sachariasstraat die 84 jaar is geworden, mevr. Bonne – de Boer (Nagelbeek) die 82 jaar is geworden en mevr. Zautsen – Houtvast in De Beemden die 82 jaar is geworden.

Vrijdag 27 maart

Vanmorgen overlijdt in het ziekenhuis in Geleen mevr. Els Zautsen – Cals van de Sachariasstraat die onlangs 84 jaar is geworden

Er is overleg tussen deken, kapelaan en de catechiste over de vieringen voor de komende tijd die helaas nog altijd zonder publiek moeten plaatsvinden.

Zaterdag 28 maart

Vanmorgen nemen we in de kerk de dienst op van de vijfde zondag in de veertigdagentijd, een dienst dit keer afgewisseld met orgelmuziek.

In overleg met de familie wordt de uitvaartdienst in besloten kring voor Els Zautsen – Cals vastgesteld op vrijdag 14.30 uur

Zondag 29 maart

Ook deze zondag vinden weer een aantal mensen de weg naar de kerk om even in stilte te bidden of een kaarsje komen opsteken.

Maandag 30 maart

Vandaag moet de tekst voor het parochieblad gereed komen. Per telefoon wensen we dhr. van Eck aan de Dorpsstraat proficiat met zijn 81^e verjaardag.

Agenda

Zondag 5 april

In De Beemden viert mevr. de Jong – Versluis haar 95^e verjaardag. Van harte proficiat.
Aan de Heisterbrug bereikt dhr. Larue de mijlpaal van 80 jaar. Van harte proficiat.

Woensdag 8 april

Onderhoud Kerkhof
In Hegge viert dhr. Eggen zijn 81^e verjaardag. Proficiat.

Zondag 12 april

In de Residence sluit mevr. Rikers – Driessen zich aan in de rij van tachtigjarigen. Van harte proficiat.

Donderdag 16 april

In Thull viert dhr. Cals zijn 81^e verjaardag. Gefeliciteerd.

Zondag 19 april

Aan het Scalaplein bereikt mevr. de Vet – de Nijs de leeftijd van 85 jaar. Proficiat.

Maandag 20 april

Mevr. Vaessen – Teheux in Wolfhagen viert haar 92^e verjaardag. Gefeliciteerd.
Dhr. Passage (Moutheuvellaan) bereikt de leeftijd van 85 jaar. Proficiat.

Woensdag 22 april

Onze oud-koster dhr. Schoonbrood (Europastraat) viert zijn 81^e verjaardag. Onze gelukwensen.

Donderdag 23 april

Aan de Veeweg viert mevr. Goessens – Cortlever haar 85^e verjaardag. Proficiat.

Vrijdag 24 april

Aan de Parallelstraat viert dhr. Smeets zijn 88^e verjaardag. Gefeliciteerd.

Zaterdag 25 april

Mevr. Notten Stevens uit Nagelbeek bereikt de mijlpaal van 90 jaar. Van harte proficiat.

Parochieblad

Ons volgende parochieblad, dat op **woensdag 22 april** verschijnt, is voor **drie weken** bestemd van zondag 26 april – zondag 15 mei april 2020.

Mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben, dienen ***uiterlijk maandag 20 april*** opgegeven te worden. Het liefst nu per telefoon 046-4431796 of via email: bengorissen@home.nl
S.v.p. op tijd inleveren.

VASTENACTIE

Startersleningen voor jonge vakmensen

In Burkina Faso steunt Vastenactie een project dat goed laat zien hoe belangrijk het is om niet alleen basisonderwijs en een vervolgopleiding te bieden. Soms hebben mensen een zetje in de rug nodig om een economische activiteit te kunnen opstarten. Dit project verstrekt startersleningen aan jongeren in een kansarme omgeving.

In het noorden van Burkina Faso, dat voornamelijk uit woestijngebied bestaat, is slechts drie maanden per jaar landbouw mogelijk. Armoede en werkloosheid gaan er hand in hand. Voor jonge mensen zijn hier nauwelijks kansen, waardoor ze al snel het stempel 'probleemjongeren' krijgen. In samenwerking met de Franciscaner broeders heeft de parochie St. Paul de Korsimoro een centrum voor beroepsopleidingen opgericht. Kansarme jongeren worden hier opgeleid tot houtbewerker, metaalbewerker of metselaar. Een deel van de afgestudeerden vindt een baan in de stad, anderen willen graag een eigen bedrijfje beginnen in hun dorp van herkomst.

De parochie St. Paul de Korsimoro wil deze jonge afgestudeerden hierbij helpen. Vanuit een fonds ontvangen vijftien jongeren een starterslening om een werkplaats op te zetten in hun thuisdorp. Daar kunnen zij op hun beurt andere jongeren uit het dorp werk en een opleiding

bieden. Wanneer de leningen zijn afgelost, wordt het geld gebruikt voor nieuwe afgestudeerde studenten.

U kunt u bijdrage overmaken op rekeningnummer NL21 INGB 000 300 0046 Bisdom Roermond Missiesecretariaat o.v.v. vastenactie parochie Schinnen of via het vastenzakje dat ingeleverd kan worden op diverse adressen.

Het rekeningnummer waarop u uw kerkbijdrage kunt storten is

Rabobank IBAN: **NL62 RABO 0146 5959 12**

of ING IBAN: **NL27 INGB 0001 0468 43**

of Regiobank IBAN: **NL45 RBRB 0920 4529 81**

ten name van Kerkbestuur St. Dionysius Schinnen.

Doet u ook al mee met uw bijdrage aan de parochie?

Dames LKV

Feestmiddag op maandag 20 april 2020 gaat in verband met de coronacrisis niet door. Het uitstapje op donderdag 25 juni 2020 per bus en boot gaat eveneens niet door. Als het coronavirus voorbij is krijgen jullie bericht wanneer deze activiteiten zullen plaats vinden.

Bestuur LKV Afdeling Schinnen

Rectificatie

In het vorige parochieblad werd vermeld dat LKV Afdeling Schinnen haar activiteiten gaat stoppen wegens de terugloop van het aantal leden. Dit is niet de reden, maar omdat er te weinig bestuursleden zijn.

Bedevaart Lourdesstichting

Beste mensen,

Er is weer een jaar voorbij en we gaan ons weer voorbereiden op de bedevaart naar Lourdes in september 2020.

We reizen als groep mee met het Huis van de Pelgrim te Maastricht, met het vliegtuig of per bus. De vliegreis duurt zes dagen en de busreis negen dagen.

We vliegen vanaf het vliegveld in Beek op 3 september tot en met 8 september.

De bus vertrekt in Maastricht op 1 september en we komen terug op 9 september. Tijdens de busreis zijn er op de heenweg twee overnachtingen en op de terugweg één.

In Lourdes verblijven we in een uitstekend hotel en we combineren de bedevaart met een fijn vakantiegevoel.

Omdat we de medewerking hebben van een aantal vrijwilligers, kunnen we ook mensen in onze groep meenemen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn en in een rolstoel vervoerd moeten worden. Met de bedevaart reizen ook altijd een aantal Nederlandse artsen mee en u kunt via onze reisleader op hun terugvallen.

Wilt u meer weten over deze mooie en indrukwekkende reis, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden van de Lourdesstichting.

We organiseren deze bedevaart reeds meer dan 20 jaar en wij kunnen u voorzien van alle informatie zoals de kosten, de eventuele begeleiding en verzorging die u nodig heeft tijdens deze reis, de huisvesting etc.

Heeft u een medische indicatie en bent U CZ verzekerd, dan kunt u een mooie korting krijgen.

De bestuursleden:

Jan Bouwens te Schimmert, tel. 045-4041244 of 06-27652457

Jos Kil te Schinnen, tel. 046-4438068

Piet Bastiaans te Schinnen, tel. 046-4432147

Jeanine Curfs te Schimmert, tel. 045-4041096

JIS nieuws

Vanwege de overheidsmaatregelen zijn onze activiteiten afgelast tot 6 april.
Voor computervragen mail naar computerles@hetjis.nl
U krijgt per mail of telefonisch een bericht.

JIS Burgemeester Pijlsstraat 1E Schinnen
www.hetjis.nl
info@hetjis.nl

LICHT VAN CHRISTUS

Intussen kennen we al heel wat mensen die zijn overleden aan het verschrikkelijke virus. Ook in onze eigen parochies. Hun families allereerst heel veel sterkte toegewenst. Voor ons allen is er de oproep om thuis te blijven en afstand te houden van elkaar. Het raakt ons allemaal. Terwijl pastorale zorg uitgaat van nabijheid moet het nu ineens anders. En we zijn er voorlopig nog niet vanaf. Vóór ons ligt de periode waarin tal van activiteiten in de agenda stonden. Inderdaad stonden, we kunnen ze stuk voor stuk doorstrepen.

Stil een avond thuis blijven, een boek lezen, niet op reis, dichtbij of veraf, gewoon niks en pas op de plaats. Dat vraagt ook geestelijk van ons een aanpassing. Hoe uitbundiger je levenswijze tevoren was, des te verder zal nu de knop om moeten. Voor de huismussen zal er niet zoveel veranderen. Heel wat mensen vertellen mij ook dat ze nu van de rust genieten. “Deze opgefokte wereld komt eindelijk tot rust” vertrouwde mij iemand toe. We zullen het allemaal anders beleven. Ik wens u, mede namens het pastoraal team en het kerkbestuur Zalig Pasen toe. Mogen we toch in deze tijd wegen vinden om elkaar Zalig Pasen te wensen. We laten Paaszondag de klokken luiden. Daarmee drukken we uit dat wij mensen elkaar nieuw leven willen toewensen. En in geloof zelfs het eeuwige leven. In onze kerk zijn dit jaar geen vieringen maar wel staat de deur open. Zodat u toch even binnen kunt lopen. Geen koren maar stilte. En centraal de paaskaars! In de stilte mogen we even kijken naar de paaskaars! Licht van Christus! Met anderhalve meter afstand is het letterlijk ieder voor zich! Maar juist hierdoor een enorme kans voor ons persoonlijk gebed. Inkeer, naar binnen keren en daar in je ziel het Licht van Christus toelaten! De geestelijke vreugde van Pasen hoeft er niet minder om te zijn! De verrezen Heer gaat met ons mee op onze levensweg! Met Hem wandelen wij nooit in het duister! Op naar de toekomst!

Deken Jack Honings.

Lente

De donkere grijze dagen hebben nu
wel lang genoeg geduurd.

Te vaak binnen gebleven, te veel door
het raam getuurd.
Geraas van woon-werkverkeer,
verder geen mens op straat.
Verstopt achter gordijnen, die blijven
langer dicht,
het lijkt alsof je buur niet meer bestaat.

Het verlangen wordt nu groot....
naar licht en levensbrood.

Want LENTE, dat is licht en licht,
dat brengt weer leven.

Een eerste lentebloem, een eerste
zonnestraal,
het doet zo'n deugd, het laat je zweven.

Het brengt een warmtegloed, van binnen
en van buiten.

Het maakt je vrolijk als je de vroege
merels weer hoort fluiten.

Kom nu maar, Lente
en strooi het licht ver om je heen.

Het verjaagt echt alle somberheid,
het houdt ons op de been!!

(Bron: dichters.nl/Grietje)



Zalig Pasen